

WERELDREIZIGER

Elke Zin selecteert een wereldreiziger zijn of haar mooiste, beste, bijzonderste reisfoto's en -verhalen.



ANNEGIENE WITHAGEN-VAN DER RIET

(1977) is elf jaar getrouwd met Danny, "maar we hebben al bijna 28 jaar 'verkering'." Ze delen hun leven met dochter Ziya (8), de Britse langhaarkatten Zepp en Zuma en met King Charles cavalier Lex. Anneli houdt van eten, sporten, lezen en doet graag een wijntje met vrienden en familie. Sinds 2005 werkt ze bij reisorganisatie Talisman travel design, momenteel als sales director. De wereld ontdekken is dan ook een van haar andere hobby's – ze bezocht al meer dan veertig landen. Van Mexico, Cambodja, Zimbabwe en Hongarije tot China, Cuba, de Seychellen, Canada en Nieuw-Zeeland.



INTENS

"You hate or you love it zeggen ze vaak over India. De mensen die je er ontmoet, bepalen een groot deel van je ervaring door dit land. Ze zijn zo intens en kleurrijk. Je moet je er wel voor open durven (en kunnen) stellen."



DIVERS

"Het mooiste museum vind ik het Dalí Theatre-Museum in Figueres, Noord-Spanje. Vanwege het gebouw zelf en de diversiteit van alle kunst die Dalí ooit heeft gemaakt. Je vindt er ongeveer 1500 van zijn werken: schilderijen, maar ook tekeningen, beeldhouwwerk, graveerwerk, fotografie en hologrammen."

'De mensen in India zijn zo intens en kleurrijk'

ADEMBENEMEND

"Wat een schitterend gebouw, de Sjeik Zayed-moskee in Abu Dhabi. De moskee telt 82 koepels, 1000 pilaren en 4 minaretten en er kunnen 40.000 mensen tegelijkertijd bidden. Je vindt er ook het grootste handgeweven tapijt ter wereld met een oppervlakte van 5600 vierkante meter. Plus de grootste kroonluchter: ruim 10 meter in doorsnede en 40 meter hoog. Werkelijk adembenemend!"



GASSEN!

"De leukste route ooit was absoluut in de woestijn van Oman, waar ik samen met collega Astrid aan het rijden was. We moesten flink gas geven om de heuvels de baas te blijven. Onze hoofden raakten met regelmaat het dak van onze landcruiser. Maar heel tof om te doen."



DE AFWISSELING

“Rijdend door Nieuw-Zeeland zie je elke dag een compleet ander landschap. Van besneeuwde bergtoppen tot thermische gebieden, van vulkanen tot regenwoud. Hier vind je nog echt pure natuur! Op de foto de Champagne Pool bij Wai-O-Tapu Thermal Wonderland.”



ALLES KOMT VOORBIJ

“Wat een geluk en rijkdom dat ik al zo veel heb mogen reizen. En dan ook nog vaak op de mooiste plekken met Talisman. Mijn bijzonderste verblijf was in Zimbabwe, in het Davison's Camp in Hwange NP. Ongedwongen sfeer, fijn eten, prima tenten, kleinschalig. Je kunt er safari houden vanuit je tent als je zou willen. Alles komt voorbij. Kuddes met olifanten, giraffen, buffels, zebra's. Zo bijzonder, met een wijntje bij het kampvuur kijken naar olifanten die op maar enkele meters afstand staan te drinken.”



TOWNSHIP

“Speciaal was de fietstocht met een lokale gids door township Masiphumelele (Kaapstad) in Zuid-Afrika. Bij mensen thuis eten en in een volgend huis weer een spontane dansvoorstelling waar we samen met hun kinderen en onze dochter (toen 6) naar keken. Ook voor haar was het best spannend en confronterend, zo'n township.”

Reist u met Talisman travel design, dan geniet u van een individuele, unieke reisbeleving. Het leveren van maatwerk en het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van iedere rondreis. Uw Talisman specialist kent haar bestemming op haar duimpje en selecteert de bijzonderste en exclusiefste accommodaties en belevingen. Kijk op Talisman.nl of bel 088-7755900.



‘In Nieuw-Zeeland vind je nog echt pure natuur’

OPENLUCHTMUSEUM

“Rome is voor mij echt de mooiste stad ter wereld. Lekker cliché, maar het is één groot openluchtmuseum. Daarnaast is de Italiaanse keuken meer dan fijn en de mensen zijn er prettig in de omgang.”



PARADIJSELIJK

“Als je in een seaplane over de atollen van de Malediven vliegt, waan je je echt in het paradijs. Tijdens ons verblijf in Park Hyatt Hadahaa, in het uiterste zuidpuntje, liepen we vanaf een paradijselijk strand direct het koraal in en spotten we rifhaaien bij het snorkelen.”



PAD THAI

“De Thaise keuken vind ik het lekkerst van allemaal. En dan met name het gerecht Pad Thai. Alleen al om het eten zou ik ieder jaar wel naar Thailand kunnen gaan.”