



# Hier aan de kust...

Vriendschap, fun en fietsen: met de hoofdingrediënten is al niets mis. Tel daar de Zeeuwse zonsondergang, de mannen van Team Roompot en de Tour de France bij op, en het lange weekend van prijswinnares Joyce en haar vriendinnen kan niet meer stuk. 'Neeltje Jans? Dat redden we best, we zijn niet van suiker.'

TEKST: JOYCE MUL



## Het verhaal achter het weekend

In juni deed Pedala een oproep op de website: wie er zin had om met drie fietsvriendinnen naar Zeeland te gaan voor een lang weekend chillen, trainen met Team Roompot en Tour de France kijken. Joyce Mul was de gelukkige, dit is haar verslag.



Gefeliciteerd met je gewonnen prijs', zegt de receptioniste als ze ons welkom heet op strandpark Duynhille. Het is een prachtige vrijdagmiddag aan de Zeeuwse kust. Net als in Utrecht, waar morgen de Tour de France van start gaat, stijgen de temperaturen hier naar tropische waarden. Maar dat kan ons enthousiasme maar nauwelijks temperen. Zondag eindigen de renners de tweede etappe in Zeeland, dus het eerste wat we willen weten is waar ze voorbij komen. We delen onze plannen om op de fiets naar de finish op Neeltje Jans te gaan. De receptioniste kijkt ons aan alsof we een grap maken: 'Met de fiets? Dat is nog wel even rijden hoor, ruim 30 kilometer!' Wat ze niet weet is dat wij van die ultralichte carbon racefietsen hebben. Met een beetje wind in de rug (en het waait toch altijd in Zeeland?) zijn we er in no-time. Maar dat is voor zondag, nu eerst naar de bungalow.

## Voorpret

Dat strandpark Duynhille pas net open is, zie je aan de witte huisjes die je tegemoet blinken. Stuk voor stuk zijn ze allemaal net weer even anders. Nummer 8 is ons onderkomen voor het weekend. We komen binnen in een grote woonkamer met schuifdeuren richting een zonnig terras. 'Alles ruikt naar nieuw', zeg ik terwijl ik de ramen en deuren openzet. Zowel binnen als buiten is het snikheet. De strakblauwe hemel en de witte zandduintjes om de villa maken het vakantiegevoel compleet. 'Nog een badkamer', klinkt het vanuit een tweede slaapkamer. Wat een luxe. Die avond luiden we het weekend in met een toast bij een hippe strandtent in Ouddorp. Terwijl we de zon langzaam in zee zien zakken, maken we plannen voor de volgende dag. Eén ding is al voor ons geregeld: we gaan morgenavond wielrennen met een aantal mannen van Team Roompot. 'Het zou toch niet dat

Michael Boogerd straks op de stoep staat, hè. Of Johnny Hoogerland. Oh, en dat broertje van Niki Terpstra zit ook in de ploeg', giechelen we met elkaar. Het voelt nog zwoel aan als we in het donker terug lopen. Net alsof we in Zuid-Europa zijn.

## Team Roompot

Ook als we de volgende morgen naar Goedereede fietsen, komt het vakantiegevoel naar boven. De Zeeuwse stranden lijken wel witter dan die in Noord-Holland. De rest van de dag bestaat zo'n beetje uit fietsen, terrasje, fietsen en nog maar een terrasje. >





## Kop over kop fietsen we de route waar zondag de mannen van de Tour de France over heen gaan



's Avonds om zes uur staan we in fietskleding klaar als de oranje ploegenauto van Team Roompot voor rijdt. We tellen drie koppen en helaas: de blonde krullen van Michael Boogerd zien we niet. 'Jullie mogen bepalen wat we gaan doen', zegt pr-man Léon Boele, bestuurder van de teamauto. Nou, we zijn wel benieuwd naar de finish op Neeltje Jans. Renners Maurits Lammertink en Brian van Goethem attenderen ons op de harde wind, vooral op de Brouwersdam. O, maar dat redden wij best hoor; we zijn niet van suiker. Kop over kop fietsen we de route die de mannen van de Tour de France zondag doen. Langs de route staan al verschillende campers geparkeerd. De jongens vertellen ons dat sommige kampeers de hele Tour volgen tot in Parijs. Een aantal van hen begint spontaan te juichen als ze de ploegenauto aan zien komen rijden. Even zijn de mensen in de waan dat we allemaal echte profs zijn. Tot ze goed kijken en een paar staarten en vlechten zien wapperen. Geweldig.

### Als razende reporters

Na het zien van de weersvoorspellingen (regen, onweer) besluiten we zondagochtend om toch niet naar Neeltje Jans te fietsen. Met een rugtas vol droge

kleren en versnaperingen stappen we op de fiets naar de Brouwersdam. Binnen bij een strandpaviljoen volgen we de koers op een groot scherm. Rond de klok van drie, precies als de reclamekavaan langskomt, barst buiten de hel los. Het regenwater spoelt van de dijk en de storm lijkt iedere minuut harder te worden. Toeschouwers komen één voor één drijfnat binnenlopen. Dan klinkt er ook nog eens een harde onweersklap. De etappe zal toch niet worden afgelast? Vol spanning blijven we naar de televisie kijken. Met een gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur zijn de mannen sneller bij de Brouwersdam dan we denken. Tijd om naar buiten te gaan. Na nog geen 10 minuten zien we in de verte helikopters vliegen. 'Daar komen ze!', roepen we opgewonden naar elkaar. De wind is gaan liggen en de wolken verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alsof het zo moet zijn. De bekende claxon van de Tour de France klinkt en daar zijn ze... De adrenaline giert door mijn lijf en onopgemerkt staan we soms net iets te ver op de weg. Als razende reporters liggen we zowat op het asfalt om de mooiste plaatjes te schieten. Zo snel als dat het voorbij is, zo lang blijft de lach nog op onze gezichten bestorven. 'Dit was het en wij waren erbij!' 🍀



### DO'S & DONT'S

- 1 Ga dineren (of lunchen) bij Strandpaviljoen Paal 10. Die is niet voor niets uitgekozen tot beste terras in 2011.
- 2 Drink overheerlijke huisgemaakte ijskoffie bij De Gouden Leeuw in het gezellige plaatsje Goedereede.
- 3 Ouddorp is een kerkelijk dorp en de zondagsrust wordt daar nog steeds sterk in acht genomen. Veel winkels en bedrijven zijn dus op speciale dagen gesloten. Goed om rekening mee te houden.
- 4 Pak de fiets en ga eropuit!