



Het kasteel van Trakai ligt op een eilandje in het Galvė-meer. Bezoekje waard!



Rust en ruimte in puur Litouwen

Een vakantie zonder een McDonald's of Starbucks tegen te komen: het kan nog! In Litouwen reist u door de ongerepte natuur, in een land dat pas in 1990 onafhankelijk werd. Bezoek zeker de prachtige hoofdstad Vilnius, waar dynamiek en cultuur hand in hand gaan.

Anderhalf keer zo groot als Nederland en toch maar zo'n drie miljoen inwoners. De snelwegen zijn er naar onze begrippen nagenoeg leeg en het tempo van alledag ligt aanmerkelijk lager. Wat een ruimte en rust! Litouwen werd pas in 1990 onafhankelijk. De verhalen die de locals ons kunnen vertellen over hun jeugd klinken als een passage uit een geschiedenisboek. Dat het er hier nog maar zo kort geleden zo anders aan toe ging is bijna niet voor te stellen. Het land is de laatste jaren volop in ontwikkeling, maar wel met respect voor het behoud van de oorspronkelijke Litouwse cultuur.

LAND VAN TEGENSTELLINGEN

Bossen, akkers en meren... Mooie houten huisjes in verschillende kleuren in Trakai... Soms waan je je hier in Scandinavië. Maar een half uur rijden verderop, in de stad Kaunas, sta je plots weer oog

in oog met de nalatenschap van de Sovjet-overheersing: kolossale betonnen gebouwen, brede wegen en kerken waar schilderijen hangen omdat rooms-katholieke afbeeldingen in glas-en-lood of op de muur verboden waren. Die tegenstelling maakt Litouwen wel tot een boeiend land. Bezoek ook de kust van de Oostzee bij havenstad Klaipeda, 700 jaar lang Duits grondgebied. En steek over naar Nationaal Park Koerse Schoorwal, een schiereiland van 98 km lang dat niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat!

CITYTRIP: VILNIUS

De Litouwse hoofdstad Vilnius is een heerlijke bestemming voor een citytrip. Deze dynamische stad telt ruim 500.000 inwoners en toch voelt het nergens druk. In het oude centrum stikt het van de smalle geplaveide straatjes met boetiekjes en gezellige barretjes. Prachtige barokke panden worden afgewisseld door huizen die nog op restauratie wachten én je vindt er zo'n 100 kerken, waaronder natuurlijk de grote witte kathedraal. Er komen steeds meer sfeervolle boetiekhotels en prima restaurants in Vilnius, gelukkig gaat dit niet ten koste van de authentieke sfeer. Met haar compacte centrum is het een

ideale stad om te voet te ontdekken. Wissel culturele bezienswaardigheden af met een lekkere lunch, slenter langs de winkels en bars in het voetgangersgebied en breng zeker ook een bezoek aan Užupis. Deze artistieke wijk in Vilnius heeft zichzelf tot onafhankelijke republiek uitgeroepen, met bijbehorende eigen vlaggen, een president, grondwet en zelfs een leger van twaalf man. Op Užupisdag, 1 april, vieren ze hun half-serieuze onafhankelijkheid met allerlei festiviteiten en kun je ook een stempel in je paspoort laten zetten!



Strand bij Nida (Koerse Schoorwal)

FIETSTIP In Nationaal Park Koerse Schoorwal kun je ook heerlijk fietsen, over een 48 km lang fietspad. Er mogen per dag maar 2000 mensen het park in. Wat een rust en ruimte!

GEWOON MET EURO'S

Litouwen is sinds 2004 lid van de Europese Unie. De euro werd in 2015 als betaalmiddel ingevoerd. Litouwen is uitstekend bereikbaar vanuit Nederland: er zijn dagelijks directe vluchten naar de hoofdstad Vilnius, een vlucht van iets meer dan twee uur. Meer informatie: Vakantielitouwen.com



2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania

Financed by the European Regional Development Fund